

ΕΠΙΚΑΙΡΩΣ ΚΑΙ ΑΚΑΙΡΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

*«Στην Βηθλεέμ αυτήν την ημέρα, ακούω τους Αγγέλους να ψάλλουν:
Δόξα στον Θεό, ο οποίος ευδόκησε να φέρει την ειρήνη επί της Γης !...».
(Από την Ακολουθία της Λητής).*

Εγεννήθη ο θείος Σωτήρ!... Ημέρα δόξας, ημέρα ειρήνης.

Η μεγαλειώδης διδασκαλία για το σπουδαίο αυτό γεγονός της ελεύσεως του Θεού στην Γη, στην εποχή μας και την ιστορία μας, είναι η ειρήνη. «Χαρά εν τοις ουρανοίς και ειρήνη επί της γης», άδουν οι άγγελοι στους ουρανούς.

Η ειρήνη είναι για όλους εμάς το πολυτιμότερο αγαθό. Δίνει νόημα στην Οικουμένη, οικοδομεί την ευημερία και την ευτυχία των λαών, καλλιεργεί τους δεσμούς της αγάπης, εξυψώνει τα συναισθήματα, οδηγεί στην πρόοδο, διασφαλίζει την δημιουργία πολιτισμών. Η εορτή των Χριστουγέννων στην Βηθλεέμ θα έπρεπε να προκαλεί μέσα μας και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα μία έστω αμυδρή σωτηριολογική αφύπνιση, την στιγμή που ο κόσμος μας βυθίζεται ολοένα και περισσότερο μέσα στον τρόμο. Σε ένα τρόμο τραγικό, ο οποίος έχει ως πρωταρχικές του αιτίες την φτώχεια και την βία, και που γεννάται από τους πολέμους, οι οποίοι μαστίζουν αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο ψαλμός των αγγέλων εις δόξαν του Θεού, *ο οποίος ευδόκησε να φέρει την ειρήνη επί της γης*, αντηχεί σήμερα σαν ένας αχός, ο οποίος ανήκει σε μία άλλη εποχή.

Αντηχεί:

- Μέσα στις ετερόκλητες κοινωνίες μας, οι οποίες υποφέρουν κάθε μέρα από τον ρατσισμό και την ξενοφοβία,
- Μέσα στην φρενήρη πορεία του αιώνα μας, στον οποίο κυριαρχεί μία επιθυμία για ακόρεστη απόλαυση, αποβλέποντας μόνο και μόνο στην ικανοποίηση του «ανατροφοδοτούμενου καταναλωτισμού», που αποδοκιμάστηκε έντονα από τον Helder Camara,
- Μέσα στην προφάνεια της αναπόφευκτα τραγικής διάστασης της ζωής, όπως ακριβώς και σε εκείνη του θανάτου από την οποία ξεχειλίζει *«η δυστυχία του ανθρώπου που ζει χωρίς Θεό»*.

- Πώς, λοιπόν, να γευθεί κανείς την χαρά του Θεού, λησμονώντας την θλίψη των ανθρώπων;

- Πώς να συμμερισθεί κανείς τον πόνο της ανθρωπότητας σε κάθε του μορφή, όταν ο ίδιος ο Θεός, σήμερα, ταυτίζεται με το κάθε πρόσωπο, που βρίσκεται μέσα στην απόλυτη θλίψη και την απόλυτη υλική και πνευματική ένδεια; Πράγματι, πώς, ενώ αυτή την ημέρα της γέννησής Του ο Υιός του Θεού υποδέχεται στο είναι Του αυτήν την τόσο διεφθαρμένη και αλλοιωμένη ανθρώπινη φύση μας, αυτή δεν γνωρίζει να αγαπά και δεν δίνεται ολοκληρωτικά και παντοτινά;

Σήμερα είναι Χριστούγεννα!... Ίσως αυτό να προκαλέσει μειδίαμα σε κάποιους. Όμως, τα Χριστούγεννα δεν είναι ένα αστείο, δεν είναι μία ουτοπία. Τα Χριστούγεννα είναι το παράδοξο της χαράς του Πατέρα και ταυτόχρονα του πόνου των παιδιών Του, που ο Χριστός ανέλαβε με την γέννησή Του, καλώντας όλους εμάς να ζήσουμε αυτό το παράδοξο μαζί Του.

Σήμερα είναι Χριστούγεννα!... Ο Χριστός αναλαμβάνει στους ώμους Του την φθορά και τον θάνατο συνόλου του ανθρώπινου γένους· αυτά γίνονται δικά Του και, μέσω Αυτού, μεταμορφώνονται σε ζωή, η οποία παίρνει την θέση του θανάτου.

Αυτό που ισχύει ακόμη περισσότερο είναι, ότι τα Χριστούγεννα συνιστούν αμφισβήτηση τόσο της πτωτικής κατάστασης του κόσμου, στην οποία βρίσκεται ο κόσμος, όσο και της ιστορίας του ως αέναης σφαγής των αθώων. Ο Θεός, ζητώντας άσυλο σε αυτόν τον κόσμο, παίρνει θέση δίπλα τους. Για τον λόγο αυτό, αυτή η μεγάλη Εορτή του Κυρίου είναι η φανέρωση του μεγάλου μυστηρίου της ανθρώπινης ενότητας της ανακεφαλαιωμένης στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ήρθε ανάμεσά μας υφιστάμενος διώξεις προς χάριν της δικαιοσύνης και της ειρήνης και μεταμόρφωσε την βία των παθών μας σε ανυπέρβλητη συμπόνια.

Ενώπιον του Θεού, του μοναδικού Κυρίου και κτήτορα του κόσμου, είμαστε όλοι φτωχοί, με τους οποίους ο ίδιος ο Χριστός ταυτίζεται. Αυτό, δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε.

**ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!...
ΑΓΙΟ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015.**

Εορτή της Γεννήσεως του Χριστού του Σωτηρίου Έτους 2014

† ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας